

Nieuwsbrief aan ouders en leden van 'De Horizon'

Maart 2020

Lieve leden en ouders,

Wat is er in korte tijd veel veranderd! Niet meer naar school, geen kerk, sport of andere activiteiten meer en dus ook geen koor. Wat is het jammer dat we elkaar nu een hele tijd niet kunnen zien om samen te zingen! Laten we hopen én bidden dat de genomen maatregelen zullen helpen om de verspreiding van het coronavirus terug te dringen en daarin allemaal onze verantwoordelijkheid nemen door adviezen op te volgen.

VERVOLG SEIZOEN

Zoals al was vermeld, was het concert van 3 april al afgezegd om daarvoor een nieuwe datum te zoeken. In de vergadering van 12 maart hadden we ook al een datum geprikt, namelijk **zaterdag 19 juni**. Door de nieuwste maatregelen is het echter zeer onzeker of dit door kan gaan. Houd de datum in ieder geval voorlopig vrij! Maar houd er ook zeker rekening mee dat het nog afgeblazen kan worden in de komende periode. Mocht dat gebeuren, dan laten we het concert voor nu vervallen en komt dat pas in het volgende voorjaar. We houden u op de hoogte van ontwikkelingen en beslissingen!

Hoewel er veel onzekerheid is over het concert hopen we elkaar zeker nog een aantal keer te ontmoeten dit seizoen. Als na 1 juni door de overheid wordt aangegeven dat het veilig is om weer samen te komen, zal de eerste repetitie zijn op **4 juni**. Daar gaan we voor nu vanuit, maar veiligheid en gezondheid staan altijd vooraan. Hierin zullen we dus altijd de overheidsadviezen opvolgen. Ook hierover zullen we u op de hoogte houden.

KERST 2020

Hoewel het nog niet eens Pasen is en het dus nog lang duurt voor het Kerst is, zijn we zoals in de vorige nieuwsbrief genoemd ook al bezig met ons kerstconcert. Dit zal plaatsvinden op **zaterdag 12 december 2020**. Dit concert zal iets anders zijn dan we tot nu toe hebben gedaan en is op een bijzondere locatie in samenwerking met een special guest... hierover later meer!

Dit wordt heel bijzonder en we willen u dan ook vragen deze datum nu alvast te blokken in de agenda, zodat iedereen hierbij kan zijn! Geef deze datum ook gerust vast door aan familie en andere geïnteresseerden want... er zal ruimte genoeg zijn 😊

TOT SLOT

Ondanks dat we in een hele vreemde periode zijn beland, zijn we jullie zeker niet vergeten. Juist nu beseffen we hoe fijn en bijzonder het is om wekelijks samen te komen om te zingen over onze God. We zien er erg naar uit om, zodra het veilig is, elkaar weer te ontmoeten om dit weer op te pakken! Laten we voor elkaar, voor onze overheid en voor deze wereld bidden. Let allemaal goed op jezelf en zorg waar mogelijk ook voor elkaar!

<https://www.youtube.com/watch?v=G9Ns5fC8CuM>

Muzikale groeten van het bestuur,
Henriëtte, Janine, Henriëtte, Marc, Germa en Eline